



# Nieuwsbrief

## Platform van Kerken Hardenberg

DECEMBER 2017

JAARGANG 1, NUMMER 1

**Platform van Kerken Hardenberg**  
secretariaat:  
De Brink 21b  
7771 BA  
Hardenberg

**Telefoon**  
0523-273305 of  
06-11047986

**E-mail**  
[pvkh@kpnmail.nl](mailto:pvkh@kpnmail.nl)

Meer informatie  
over de kerken in  
Hardenberg?  
Klik [hier](#).

**Deze Nieuwsbrief  
telt 5 pagina's!**

### Waarom een Nieuwsbrief?

Voor u ziet u de eerste "Nieuwsbrief" van het Platform van Kerken Hardenberg. Omdat de afgevaardigden uit de diverse kerken en gemeenten maar twee maal per jaar bij elkaar komen, is het goed om via dit medium op de hoogte blijven van tussentijds nieuws en ontwikkelingen. Het dagelijks bestuur zal u op de hoogte houden van wat in hun vergaderingen besproken is en ook zullen we langs deze weg bekendheid geven aan activiteiten en evenementen in de diverse kerken en gemeenten. **Het is dan ook de bedoeling dat de afgevaardigden deze activiteiten onder de aandacht brengen van de leden van hun eigen gemeente, via kerkblad, gemeentegroet, mededelingen voorafgaand aan de diensten en via dia's op de beamer.**

We hopen dat de samenwerking tussen de aangesloten kerken en gemeenten op deze manier meer gestalte krijgt.

\*\*\*

### Uit het Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur kwam bijeen op donderdag 19 oktober jl. en besprak de volgende zaken:

#### -- Terugblik bijeenkomst 21 september 2017.

Algemeen: we kijken terug op een goede vergadering. Het team van "Samen Doen" heeft prima voor het voetlicht gebracht wat zij doen en op welke momenten er een beroep op hen kan worden gedaan. Andersom weten zij de kerken ook te vinden. Aandachtspunt: bij dit onderwerp was er wellicht sprake van "overlap" met het werk van het Diaconaal Platform. Dat is niet altijd te voorkomen. Pastoraal en diaconaal werk hebben nu eenmaal vaak raakpunten. Overigens was het Diaconaal Platform die avond ook uitgenodigd en we hebben geen negatieve geluiden van hen gehoord. Ander aandachtspunt: de aanvangstijd van de "viering" voorafgaand aan de vergadering is voor sommigen misschien wat aan de vroege kant. Er waren wat minder mensen in de kerk tijdens de viering. Misschien moeten we beginnen om half 8 in plaats van 7 uur?

#### -- Afstemming activiteiten.

Tijdens de laatste Platform-vergadering van 21 september 2017 werden door de verschillende afgevaardigden allerlei activiteiten opgenoemd. We besloten hier aandacht aan te geven via de Nieuwsbrief.

**Vooropgesteld:** het bestuur van het Platform van Kerken organiseert niets zelf!

We brengen alleen gemeenten, die iets organiseren en die graag willen samenwerken met (leden uit) andere kerken, met elkaar in verbinding. Daarom worden de activiteiten hier genoemd met de contactadressen er bij, zodat belangstellenden zelf contact kunnen opnemen met de betreffende organisatoren.

In deze Nieuwsbrief beperken we ons tot activiteiten, die binnenkort plaats zullen vinden. Andere activiteiten komen dan in een volgend nummer aan de beurt.

## -- Wat verder ter tafel kwam:

- \* een mail van één der lidkerken over het slotnummer van het "Pleinfeest" van afgelopen zomer. Daar werd het nummer "Ik ben een kind van de Duivel" gezongen door de optredende band. Besloten wordt de organisatie een reactie te sturen, waarin op een positieve manier wordt gevraagd dergelijke onderdelen in het vervolg te voorkomen;
- \* er zal worden gesproken met de initiatiefnemer voor het oprichten van een plaatselijke afdeling van "Open Doors";
- \* Het Diaconaal Platform zal worden uitgenodigd voor de e.v. vergadering van het dagelijks bestuur m.b.t. "overlappingsen" in het werkveld van beide platforms;
- \* We hebben als bestuur nagedacht over aansluiting van ons Platform bij de landelijke Raad van Kerken. We besluiten om dit niet te doen, omdat het bij sommige lidkerken gevoelig kan liggen. Wel kunnen we in bepaalde gevallen gebruik maken van voor onze leden geschikt materiaal van die Raad (bijv. voor de "Gebedsweek voor de Eenheid van Christenen").

\*\*\*

## Gesprek met de plaatselijke overheid

De voorzitter en de secretaris hebben op 8 november 2017 een gesprek gehad met de wethouders Janssen en De Vent. Dat gesprek verliep in een open sfeer en werd als zeer positief ervaren. Onderwerpen, die aan de orde kwamen:

- \*\* **Herdenkingen en evt. rol platform:** we waren als Platform al present bij de herdenking van "Kamp Molengoot" op 16 oktober. Voor deelname aan de herdenking op 4 mei en de Indië-herdenking in augustus kregen we de namen van de contactpersonen door van de wethouders.
- \*\* **Ontmoeting pastores met College?** In het verleden was er een jaarlijkse ontmoeting van de burgemeester met alle pastores in de burgerlijke gemeente. Dit is in de loop de jaren verwaterd en op enig moment afgeschaft. Na de gemeentelijke herindeling is de doelgroep waarschijnlijk ook te groot. De wethouders stonden niet afwijzend tegenover herinvoering, maar dan moet er wel iets "zinnigs" zijn om met elkaar te bespreken. Afsproken is dat er wordt geprobeerd om nog voor de zomervakantie een bijeenkomst te organiseren. Er zou o.a. kunnen worden gesproken over de Noaberschapen in relatie tot de "Samen Doen"-teams en "Relatietherapie" als preventiemiddel t.a.v. de echtscheidings-problematiek.
- \*\* **Calamiteiten- of Rampenplan.** In dit plan staan bijv. de gebouwen opgenomen, die dienst kunnen doen als "noodopvang", o.a. de kerken. Maar niet elk gebouw is even geschikt. Ook zijn niet alle kerken (meer) op de hoogte hoe en in welke mate zij kunnen worden ingeschakeld bij een ramp of calamiteit. Ons werd geadviseerd dit op te vragen bij Arnoud Pullen van de gemeente.
- \*\* **Zondagsopening winkels.** Er is ons beloofd dat ook de kerken bij de discussie voorafgaand aan de besluitvorming zullen worden ingeschakeld.
- \*\* **Heeft de gemeente nog wensen t.a.v. het Platform?** Het Platform zou door de gemeente bij bepaalde onderwerpen kunnen worden ingeschakeld als "intermediair", zoals momenteel gebeurt bij de scholen m.b.t. het onderwerp "alcoholgebruik". De gemeente kan in voorkomende gevallen ons Platform als aanspreekpunt benutten.

## Komende Evenementen

### Kerstzang in Ziekenhuis, "Oostloorn" en "Clara".

Net als voorgaande jaren gaan we weer samen zingen op eerste kerstdag, 25 december a.s. voor patiënten/cliënten en bewoners van de Saxenburgh Groep in Hardenberg en Heemse. Geweldig fijn om zo Kerst te beginnen.

We zingen voor de bewoners en zieken in Zorgcentrum "Clara Feyoena Heem", Zorgcentrum "Oostloorn" en het "Röpcke-Zweers ziekenhuis" in Hardenberg. Onder muzikale begeleiding van Elvira en de verdere familie Nijmeijer uit Bergentheim zingen we bekende christelijke kerstliederen.

#### Dus, hou je van zingen? Zing dan mee!

Iedereen is van harte welkom, ook als je geen geoefende zanger bent! Op verzoek van de tehuisleiding is tijdschema en routing wel veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. **Kom s.v.p. wel op tijd**, want we zingen volgens een strak tijdschema:

**7.00 uur: verzamelen en zingen in Oostloorn;**

**8.30 uur: na het zingen in Oostloorn: koffie of thee met wat lekkers;**

**8.50 uur: na de koffie splitsen we op in twee groepen: één groep gaat naar het RZ-ziekenhuis, de andere groep naar Clara Feyoena Heem;**

**9.00 uur: verzamelen en zingen in het RZ-ziekenhuis en/of in Clara Feyoena Heem.**

Om 10.15 uur is de Kerstzang ten einde en kun je de kerstdienst van 11.00 uur in je eigen gemeente nog meemaken!

NB: Aanmelden is niet nodig en tussentijds "instappen" mag natuurlijk ook! Niet vergeten: zet het nu vast in uw agenda, want u bezorgt daarmee de luisteraars, medezangers en uzelf(!) een gezegende Kerst!

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Jet Hiemstra (tel. 26 07 89), Harry Overweg (tel. 26 46 87) of Marja Nijmeijer (tel. 23 26 94).

#### Attentie:

Harry en Jet willen graag in contact komen met mensen uit een van de kerken in Hardenberg, die de organisatie van dit jaarlijkse evenement van hen willen overnemen. Zij doen dit nu al een aantal jaren en willen na al die tijd graag eens "het stokje overdragen". Voelt u hier iets voor en wilt u meewerken om deze mooie traditie in leven te houden? Neem dan contact op via bovenstaande telefoonnummers. Of per mail: [h.overweg@hetnet.nl](mailto:h.overweg@hetnet.nl)

### Kerst Sing-In op het Klepperplein

Op **donderdagavond 21 december** a.s. kunt u kerstliederen zingen, van 19.30 uur tot plm. 20.15 uur. Om precies 20.00 uur wordt het 'Ere zij God' gezongen. U bent welkom op het Klepperplein, bij het beeld van de Klepperman.

Er worden enkele partytenten neergezet zodat in ieder geval de muzikanten en zangers droog kunnen staan. Ook wordt er koffie, thee en chocolademelk uitgedeeld aan voorbijgangers die blijven staan en mee willen zingen. Tekstbladeren van de te zingen liederen worden uitgedeeld aan het publiek.

Dit evenement wordt georganiseerd door de Baptistenkerk en de CGK "Sjaloom", maar de organisatoren zouden er graag een gezamenlijke activiteit van alle kerken in Hardenberg van maken. Nadere info bij de heer E.Harlaar: [er65ic@gmail.com](mailto:er65ic@gmail.com)

## **Nog meer kerstactiviteit in Hardenberg**

Donderdag 14 december van 16 tot 20 uur, vrijdag 15 december van 16 tot 22 uur en zaterdag 16 december van 11 tot 17 uur kun je winkelen in kerstsfeer, kersthapjes proeven, kerstliedjes luisteren en meezingen. Vrijdagavond kun je een geweldige show bijwonen van de alom bekende Zandtovenaar. Hij beeldt in zijn zandkunst het kerstverhaal uit. Koren omlijsten dit muzikaal en een “prominent” zal het kerstverhaal vertellen. Drie dagen “kerstsfeer” te beleven in Hardenberg.

Een uitgelezen gelegenheid om – met name op vrijdagavond – hier als kerken zichtbaar bij aanwezig te zijn. Daarom een oproep: zijn er kerken of gemeenten die in bezit zijn van een marktkraampje o.i.d.? En die bij dit evenement aanwezig willen zijn om eventuele vragen van toeschouwers te beantwoorden en misschien informatiemateriaal uit te delen? Om te voorkomen dat er meerdere kerken tegelijk gaan staan, kunt u zich melden bij het secretariaat van het Platform (zie boven). Het is natuurlijk het mooiste als u zich niet namens een bepaalde kerk presenteert, maar als “kerken van Hardenberg”.

Het Platform zelf kan zo iets helaas niet organiseren (zie de kop van deze Nieuwsbrief).

## **Week van het Gebed voor de Eenheid van Christenen**

Dit jaar wordt de Gebedsweek voor de Eenheid van Christenen gehouden van 21 tot en met 28 januari 2018. Overal in het land komen Christenen bij elkaar om te bidden voor eenheid. Ook in Hardenberg – en wel op **woensdag 24 januari 2018 om 19.30 uur**, in de “**Sjaloomkerk**”, Hessenweg 57.

Het thema van dit jaar is: “**Recht door zee!**”.

De organisatoren, Dik Brienen, Henri Dorgelo, Gert-Joop Dolk, Jan Dunnewind en Leo van Rikxoort zouden het mooi vinden als in Centrum, Baalder(veld) of Marslanden ook iets zou worden georganiseerd. Is het niet in 2018, dan misschien in 2019?

Hoe je zo iets opzet: vraag het aan de [organisatie](#).



## **Vakantie Bijbelweek**

De “**Vakantie Bijbelweek**” wordt dit jaar gehouden van dinsdag 27 februari tot en met donderdag 1 maart 2018. Het thema dit jaar is: “**De Tijdtunnel**”.

De organisatoren zouden dit prachtige vakantie-evenement voor de basisschooljeugd graag als een gezamenlijk project neerzetten van de kerken in Hardenberg. Ze zijn dan ook op zoek naar enthousiaste medewerkers, die het vooral belangrijk vinden om kinderen bekend te maken met de Bijbelse boodschap. Wilt u meehelpen bij de organisatie? Meldt u dan aan bij Aly Jurjens, tel. 06-51614712, of per mail:

[ajurjens@kpnmail.nl](mailto:ajurjens@kpnmail.nl)

## Wereldgebedsdag

Nog een gebedsdag, maar dan wereldwijd: De "Wereldgebedsdag" is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven

en werd in 1927 in het leven geroepen in Amerika om met name vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed te verenigen.

De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden.

Wereldgebedsdag verenigt vrouwen over de gehele wereld.

Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

De jaarlijkse Wereldgebedsdag in Hardenberg wordt gehouden op **vrijdag 2 maart 2018**. De viering is in de **R.K. Kerk St. Stephanus, De Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg en begint om 19.30 uur**.

Dit jaar is de liturgie verzorgd door vrouwen uit Suriname en het thema is:

*"En God zag dat het GOED was..."*

Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

-----

## Eerstvolgende bijeenkomst "Platform van Kerken":

**Donderdag 1 februari 2018. Het onderwerp zal dan zijn: "Hoe bereiken we onze jeugd?"** Alvast een verzoek aan de afgevaardigden: vraag uw jeugdouderling, jeugdwerkers, jeugdleiders, etc. om 1 à 2 powerpoint-dia's te sturen van voorbeelden hoe u in uw gemeente de jeugd het beste bereikt. Welke "methode" slaat aan? Op welke manier hebt u het meeste contact met de jeugd van uw gemeente? Kortom: laten we als kerken en gemeenten elkaar op deze wijze van dienst zijn. Het is daarbij de bedoeling dat elke afgevaardigde iemand van "het jeugdwerk" uit zijn of haar gemeente meeneemt, die de dia's kan toelichten.

**Werkt u mee? Dan wordt de bijeenkomst van 1 februari 2018 een zegenrijke avond!**

**\* Het volgende nummer van onze Nieuwsbrief verschijnt in de maand februari 2018.**

