



Nieuwsbrief

Platform van Kerken Hardenberg

DECEMBER 2018

JAARGANG 1, NUMMER 4

**Platform van Kerken
Hardenberg**
secretariaat:
De Brink 21b
7771 BA Hardenberg

Telefoon
0523-273305 of
06-11047986

E-mail
pvkh@kpnmail.nl

Meer informatie over,
uit en rond de
kerken in Hardenberg?
Klik dan op:

- * [Vorige Nieuwsbrief](#)
- * [Kerkplein
Hardenberg](#)
- * [Diaconaal Platform](#)
- * [Nieuwsbrieven
Buddy Project](#)
- * [Vakantie
Bijbelweek](#)

Nieuwsbrief 4.

In "Nieuwsbrief nr. 3" van het Platform van Kerken (augustus 2018) schreef ik het volgende:

"Via deze Nieuwsbrief houdt het bestuur de afgevaardigden op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen en geven we bekendheid aan activiteiten en evenementen in de diverse kerken en gemeenten. Althans, voor zover u die activiteiten aan ons doorgeeft! We vragen daarin dus een actieve rol van u als afgevaardigden. Niet alleen in het doorgeven binnen uw gemeente van wat er in het Platform wordt besproken, maar ook in het aan ons doorgeven wat er gebeurt in uw kerk/gemeente en wat het vermelden waard is."

Tot nu toe heb ik heel weinig respons gekregen op deze oproep. Daarom een **dringend** beroep op **alle** afgevaardigden: geef eventuele bijeenkomsten of evenementen (klein of groot), die ook interessant zijn voor andere kerken/gemeenten, of waar andere kerken/gemeenten aan kunnen meehelpen organiseren, zo vroeg mogelijk door aan het secretariaat. Alleen dan kunnen we de aangesloten kerken en gemeenten zo goed mogelijk informeren!

Terugblik op...

De 2^e ledenvergadering van het "Platform van Kerken Hardenberg", gehouden op 27 september 2018.

Zoals altijd begonnen we met een korte viering, ditmaal in de "Höftekerk" te Hardenberg. Voorganger was Ds. Wim v.d. Wel en de muzikale begeleiding werd verzorgd door Ds. Leo van Rikxoort op piano.

Na de viering hielden we in "De Schakel" de officiële vergadering. Er waren 14 van de 16 lidkerken/-gemeenten en 1 van de 2 waarnemend-lidkerken aanwezig.

De voorzitter, Wim van der Wel, constateerde dat deze vergaderingen bijdragen tot meer onderling contact tussen de kerken in Hardenberg. Als voorbeelden noemt hij de "tentdienst" in de zomer, het samen zingen met Kerst in het ziekenhuis, Oostloorn en Clara Feyoena Heem en het feit dat de kerken vertegenwoordigd zijn bij de herdenking op 4 mei, de "Indië-herdenking" in september en de herdenking van "Kamp Molengoot" in oktober. De deelname van de kerken wordt zeer gewaardeerd.

In juni waren diverse kerken aanwezig bij een bespreking over het Festival "Hardstikke Cultuur". Geconcludeerd werd toen dat de tijd te kort was om nog iets te organiseren (de kerken zijn in juni in "zomerslaap". Een volgende bijeenkomst zal worden gehouden op 10 december 2018, om 19.30 uur, in de "Voorveghter".

Financiën: Er is voor 2019 iets meer geld uitgetrokken voor de herdenkingen en ook staat er een post op de begroting voor het uitgeven van een "vakantieflyer" met daarop de kerkdiensten in de zomerperiode. De contributie wordt hierdoor voor 2019 iets hoger: € 60,- per lidkerk/-gemeente en € 30,- per waarnemende lidkerken.

Het hoofdonderwerp van deze avond was: "Geloof doorleven en doorgeven". Diverse kerken/gemeenten presenteerden hun pogingen om het geloof, de Blijde Boodschap, niet alleen zelf te doorleven, maar ook door te geven aan niet-Christenen.

In de nabespreking werd gesproken over onze "verlegenheid" met het naar buiten brengen van je geloof. Het schijnt dat mensen van de Pinkster-, Baptisten- en Evangelische gemeenten veel makkelijker over hun geloof praten dan Protestanten en Gereformeerden. Ook de Engelsen spreken veel "natuurlijker" over wat ze geloven. Wij Nederlanders zijn daar terughoudender in. Eigenlijk zouden we het gewoon moeten gaan doen: het geloofsgesprek aangaan met elkaar!

Hardstikke Cultuur: Jan Maarten Veurink en Bert Nonkes vertelden ons iets over de plannen voor een gezamenlijke "aftrap" van het cultuurseizoen. De gedachte is de kerken te vragen een deel van het programma te verzorgen. Dit jaar was er een straatmuzikanten-festival, ook wel "geld in je pet-festival", maar je zou ook kunnen denken aan het neerzetten van een soort "tipi-tent" op de markt en daar gesprekken voeren over bijvoorbeeld de zondagsopening van winkels.

De "Voorveghter" kan wel faciliteren, maar de uitvoering is aan de kerken. Een geweldige kans voor de kerken om zich gezamenlijk te presenteren!

De voorzitter stelde voor opnieuw een brief naar alle kerken te sturen en dat er dan begin december 2018 weer een bijeenkomst wordt belegd van de "Cultuurkoepel" met de kerken. Dit voorstel werd goed ontvangen.

"Open Doors": Bertus Veurink (voorheen van Veurink Mode) vertelde hoe hij in contact is

**Platform van Kerken
Hardenberg**
secretariaat:
De Brink 21b
7771 BA Hardenberg

Telefoon
0523-273305 of
06-11047986

E-mail
pvkh@kpnmail.nl

Meer informatie over,
uit en rond de
kerken in Hardenberg?
Klik dan op:

- * [Vorige Nieuwsbrief](#)
- * [Kerkplein Hardenberg](#)
- * [Diaconaal Platform](#)
- * [Nieuwsbrieven Buddy Project](#)
- * [Vakantie Bijbelweek](#)

gekomen met het werk van "Open Doors". Wereldwijd worden 200.000 mensen om hun geloof vervolgd; duizenden moeten dit met gevangenisstraf of zelfs met de dood bekopen. Bertus en zijn vrouw willen een groot evenement organiseren in de Evenementenhal in Hardenberg en zou graag zien dat alle kerken van Hardenberg daaraan mee zouden werken. Hij deed de toezegging dat, als er in een kerk een collecte wordt gehouden voor "Open Doors", Bertus en Aly de opbrengst zullen verdubbelen. Ook de collecte tijdens het te organiseren evenement zal door hen worden verdubbeld, tot een maximum-bedrag (bij de voorzitter bekend).

Afgesproken werd dat Bertus via het Platform een brief stuurt naar alle kerken in Hardenberg.

Zondagsopening winkels. Vanuit de gemeente Hardenberg kwam een uitnodiging om met de kerken in gesprek te gaan over de zondagsopening van de winkels. Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 17 oktober 2018 en verschillende kerken en gemeenten zijn daarbij aanwezig geweest.

Herdenking "Kamp Molengoot". Deze herdenking vond plaats op 4 oktober 2018. Leo van Rikxoort en Aly Jurjens vertegenwoordigden de kerken bij die plechtigheid.

"Zomer in Vechtdal". Op 9 oktober 2018 was er een bijeenkomst in "De Kern" in Ommen, over de plannen om een magazine uit te brengen met toeristische informatie over het Vechtdal, inclusief informatie over de kerken en kerkdiensten. Op 15 januari 2019 is er een vervolg-bijeenkomst. Dan worden de plannen (en hopelijk ook: de kosten) wat concreter.

"Kerkdiensten Clara Feyoena Heem". Het verpleeghuis "Clara Feyoena Heem" wordt verbouwd. Er kunnen vanaf 1 november geen diensten meer worden gehouden in "De Bezige Bij" en "Het Hoenderhok". De verwachting is dat er in 2020 in het nieuwe complex geen ruimte meer zal zijn voor kerkdiensten. Door het Platform is een "brandbrief" verstuurd naar het Bestuur van de "Saxenburghgroep", om te bereiken dat er in het nieuwe "Clara" toch ruimte blijft voor het beleggen van kerkdiensten.

Plannen komende maanden: In Marslanden zal weer een gezamenlijke kerstnachtdienst worden gehouden; in Baalder is op zondag 11 november een gezamenlijke dienst m.m.v. de "Baalder Band". De kerstzang op de Markt is op 20 december. In februari is er weer de "Vakantie Bijbelweek". Meer hierover elders in deze Nieuwsbrief.

Buddy Project

In de linker kolom van deze Nieuwsbrief vindt u een "link" naar alle nieuwsbrieven van het "Buddy Project". Voor dit project is niet alleen financiële steun nodig, er worden ook flink wat vrijwilligers gevraagd! Wilt u dit initiatief blijvend onder de aandacht brengen van uw gemeenteleden?

Week van het gebed...

Recht voor ogen

Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van Christenen "het recht voor ogen". Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor.

In Heemse verzorgen enkele kerken al enkele jaren de "Week van het Gebed" samen. Misschien zijn er meer kerken, die zich willen aansluiten?

Nacht van gebed

Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Om daaraan gehoor te geven organiseert Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed. Met opzet 's nachts, omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.

De Nacht van Gebed zal zijn van **21 op 22 juni 2019**, van 22.00 tot 6.00 uur. Geeft u Hardenbergse initiatieven even aan ons door?

**Platform van Kerken
Hardenberg**
secretariaat:
De Brink 21b
7771 BA Hardenberg

Telefoon
0523-273305 of
06-11047986

E-mail
pvkh@kpnmail.nl

Meer informatie over,
uit en rond de
kerken in Hardenberg?
Klik dan op:

- * [Vorige Nieuwsbrief](#)
- * [Kerkplein Hardenberg](#)
- * [Diaconaal Platform](#)
- * [Nieuwsbrieven Buddy Project](#)
- * [Vakantie Bijbelweek](#)

Kerstmarkt en levende kerststal
STEPHANUSKERK
Zaterdag 15 december 2018



10.30 u tot 12.30 u: **Orgelspel**
14.00 u **Karstfeest in 't dialect**
mmv. Familie Nijmeijer
Kerstbakjes, Grafstukken,
Vogelvoeder-artikelen,
eigengemaakte snert etc.

KERSTMARKT,

LEVENDE KERSTSTAL EN KERSTVIERING IN HET DIALECT OP ZATERDAG 15 DEC. IN EN BIJ DE STEPHANUSKERK.

Er is weer een Levende Kerststal te zien bij de Stephanuskerk van 10.00u. tot 17.00u. met Jozef en Maria en het kindje in de kribbe. Natuurlijk zullen de Schapen en de ezel niet ontbreken. Ook is er een **kerstmarkt** met verkoop van o.a **kerstbakjes, grafstukken, vogelvoeder-artikelen, eigengemaakte Snert, rookworst, gehaktballen, kniepertjes en warme wafels.** Om 14.00uur is er een **Kerstviering in het DIALECT in de Stephanuskerk mmv. de fam. Nijmeijer uit Bergentheim.**

Vanaf 10.30u is er Orgelspel in de kerk door verschillende organisten.

Kerstavonddienst

Op 24 december a.s. wordt er een Kerstavonddienst gehouden in de wijk Marslanden. Deze wordt georganiseerd door de PKN en de GKv Marslanden. Deze dienst is gericht op kinderen. Aanvang 19:00 uur.



Hou je van zingen, zing dan mee

met de **KERSTZANG**

Op ***Kerstmorgen 25 december*** a.s. willen we weer zingen voor bewoners en patiënten op **3 lokaties van de Saxenburg Groep** in Hardenberg/Heemse.

We zingen dan bekende christelijke kerstliederen onder muzikale leiding van o.a. ***Elvira Nijmeijer op keyboard en verdere muzikale en technische ondersteuning van o.a. de hele familie Nijmeijer.***

om 7.00 uur in Zorgcentrum Oostloorn

Daarna is er koffie en splitsen we ons op in 2 groepen. De ene groep gaat

om 9.00 uur in Zorgcentrum Clara Feyeona Heem

zingen en de andere groep

om 9.00 uur in het Röpcke Zweers Ziekenhuis.



Graag wel op tijd aanwezig zijn, want we zingen volgens een strak tijdschema.

Tussentijds 'instappen' mag natuurlijk ook!

Na het zingen in Oostloorn staat er dus koffie, thee en iets lekkers voor u klaar.

We verwachten uiterlijk om 10.15u klaar te zijn, zodat je daarna ook nog naar een kerkdienst kunt.

Niet vergeten!

Zet het alvast in je agenda, want je bezorgt daarmee de luisteraars (en jezelf als zanger) een goede Kerst!

Zing jij ook mee?

Het Platform van Kerken Hardenberg wenst u prettige Feestdagen en een Gezegend 2019!